

Wij zoeken...

Een **vrouw of man** met pit, jong van geest, inspirerend, die met hart, ziel en humor wil werken binnen de Protestantse Gemeente Leiderdorp. Iemand die ouderen aanspreekt, maar ook aansluit bij toon, taal en tempo van jongere generaties.

Een **herder en leraar** die daadkrachtig en initiatiefrijk te werk gaat, sociaal en diaconaal is, en ook openstaat voor ideeën van anderen. Die in de kerkdienst op boeiende wijze de Bijbel met de actualiteit en het persoonlijk leven van mensen verbindt. Die hierin vernieuwend mag zijn in vorm, tekst en muziek, maar de theologische diepgang behoudt. Een pastor die oog heeft voor de vragen en zorgen van gemeenteleden en betrokken is bij lief en leed.

Een **teamspeeler** die deel wil zijn van een inspirerend en nauw samenwerkend team van collega's en kan samenwerken met de vrijwilligers binnen de kerkelijke gemeenschap. Iemand die mensen in hun kracht weet te zetten.

Een **bruggenbouwer** die over de grenzen van groepen heen kijkt en de diverse geloofsbelevingen met elkaar verbindt. Die wil coachen en begeleiden bij de opbouw van de gemeente, het omzien naar elkaar en bij de zorg voor de ander.

Een **eigentijdse vormgever** die durft te experimenteren met nieuwe vormen om het geloof uit te dragen. Die de ontwikkelingen in het maatschappelijk leven in Leiderdorp volgt en daarin een zichtbare en toegankelijke gesprekspartner wil zijn. Een inspirator met ideeën, die de gemeente op nieuwe manieren weet aan te spreken en te bereiken. Die hierbij het gebruik van moderne media ziet als een middel voor gemeenteopbouw.